



Curt Sohlberg

* 4 februari 1941

† 9 augusti 2023

*Himlens hav har ingen strand – bara ljus
Kasta ankare, jag är i hamn*

Vid begravningsgudstjänsten
i Skogsö kapell i Saltsjöbaden
Fredagen den 1 september 2023

Klockringning

Air – Orgel

Av: Johann Sebastian Bach

Höstvisan – Arja Saijonmaa

Av: Tove Jansson och Erna Tauro

1. Vägen hem var mycket lång
Och ingen har jag mött
Nu blir kvällarna kyliga och sena
Kom trösta mig en smula
För nu är jag ganska trött
Och med ens så förfärligt allena
Jag märkte aldrig förut
Att mörkret är så stort
Går och tänker på allt det där man
borde
Det finns så mycket saker
Jag skulle sagt och gjort
Och det är så väldigt lite jag gjorde

Ref: Skynda dig älskade
Skynda att älska
Dagarna mörknar minut för minut
Tänd våra ljus
Det är nära till natten
Snart är den blommande sommaren
slut

2. Jag letar efter nånting
Som vi kanske glömde bort
Och som du kunde hjälpa mig att finna
En sommar går förbi
Den är alltid lika kort

Den är drömmen om det man kunnat
vinna
Du kommer kanske nångång
Förrän skymningen blir blå
Innan ängarna är torra och tomma
Kanske hittar vi varann
Kanske hittar vi då på
Något sätt att få allting att blomma

//Ref: Skynda dig älskade...//

3. Nu blåser storm därute
Och stänger sommarens dörr
Det är för sent för att undra och leta
Jag älskar kanske mindre
Än vad jag gjorde förr
Men mer än du nånsin får veta
Nu ser vi alla fyrrar
Kring höstens långa kust
Och hör vågorna villsamma vandra
En enda sak är viktig
Och det är hjärtats lust
Och att få vara samman med
varandra

//Ref: Skynda dig älskade...//

Välkomstord

Psalm 297 – Härlig är jorden

Griftetal och bön

Överlåtelsen

Bibelläsning

Psalm 256 – Var inte rädd

Förbön

Fader Vår, som är i himmelen

Helgat varde ditt namn.

Tillkomme ditt rike.

Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag,

och förlåt oss våra skulder,

såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,

och inled oss icke i frestelse

utan fräls oss ifrån ondo.

Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.

Amen.

Ser du månen där du är ikväll? – Thomas Stenström
Av: Thomas Stenström

1. Nånstans så är det natt just nu
Nånstans så är det dag
Håller andan när jag tittar ut
Och minns all tid som var

Varje gata bär på nåt
Även när du är långt bort
Tänd ett ljus och lys upp natten
För allt vi inte sagt än

Ref: Ser du månen där du är ikväll?
Ta min hand, så tar vi ner den
Ser du solen bakom höghusen?
Blundar du, är vi tillsammans igen
Blundar jag, är vi tillsammans igen

2. Jag tror jag lärt mig flyga nu
Utan vingar som du sa
Rakt ut i mörkret ner mot stadens ljus
Lyser allt vi lämna' kvar

Allt kan försvinna på en sekund
Så kom och sätt dig här en stund
Och tänd ett ljus och lys upp natten
För allt vi inte sagt än

//Ref: Ser du månen ...//

//Ref: Ser du månen ...//

//Ref: Ser du månen ...//

Avskedstagande

Mio min Mio – Orgel

Av: Benny Andersson och Björn Ulvaeus

Slutbön och välsignelse

Avslutningsmusik

Bridge over troubled water – Orgel

Av: Simon and Garfunkel

Präst: Karin Aldén

Organist: Katja Sjölander